

Waarom wij doen, wat wij doen.

Wie zijn wij eigenlijk? 'Wij' zijn het gezicht (de gezichten bedoel ik) van de GoodBookShop. Een christelijke boekwinkel in Doetinchem.

Met z'n vieren runnen we deze winkel, op vrijwillige basis met veel plezier.

17 jaar geleden is de boekwinkel gestart in een klein pandje, vanuit harten voor God, onze liefdevolle Vader en Jezus Christus, onze Heer.

Met een verlangen om anderen Gods liefde te laten zien voor deze wereld, gelovigen te helpen groeien in het geloof, een luisterend oor te bieden en een kop koffie of thee te schenken.

Door middel van het verkopen van boeken, cadeaus, kaarten, muziek en films waar we zelf ook (meestal 😊) enthousiast over zijn.

We vinden het heerlijk als het lekker druk is en we veel klanten kunnen helpen om iets moois uit te zoeken, voor zichzelf of als cadeau, wat praktisch altijd lukt.

Soms verkopen we iets aan iemand wat er al lang staat en hebben we, samen met de klant, echt het gevoel dat het voor die persoon hier speciaal stond. Daar worden we blij van!

Het gebeurt regelmatig dat een klant niet wéét wat zij of hij wil kopen en als we dan kunnen helpen en de klant blij en tevreden vertrekt ... dat maakt onze dag super goed.

Wat we het liefste verkopen? Zonder met de anderen dit te bespreken durf ik wel te zeggen: Bijbels. Omdat we geloven dat dit woorden van God zijn en die hebben heel veel kracht!

Daarom doen we wat we doen.

We hebben ook rustige dagen, soms te rustig naar onze zin, dan poetsen we, werken we op de website, zoeken artikelen op enzovoort. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar achter de toonbank staan!

Voor mij (Loes) als beheerder betekent het eigenlijk dat ik 6 dagen per week (één dag probeer ik leeg te houden) met de winkel bezig ben op welke manier dan ook. Maar het is geen straf, ik heb gewoon de leukste 'baan' van alle banen!

In deze tijd van minder lezen, e-books en internet hebben we het financieel niet meer zo makkelijk en dat is soms best een worsteling. Om gemotiveerd te blijven kan dan lastig zijn.

Maar we geloven dat God deze winkel hier in Doetinchem wil, dus we vertrouwen op Hem dat het goed komt. Als we naar de cijfers kijken gaat het eigenlijk niet meer, dus heb ik besloten om niet meer op de cijfers te vertrouwen. Daarbij wel in ons achterhoofd houdend dat hier de dingen niet eeuwig zijn 😊☐

Dus voorlopig gaan we nog door en zien we uit naar wat God hier doet en nog gaat doen!

Daarom doen we wat we doen!!



26 juli 2017